



website:

www.immanuelministries.nl

www.facebook.com/carly.alkema

carlyalkema@gmail.com

IMMANUEL MINISTRIES

Frans en Carly Alkema uitgezonden om deze Naam uit te dragen in Woord en daad.

Nieuwsbrief dd.: november 2021



Voor welke muren sta je?

Wil je het David nazeggen:

'Met mijn God spring ik over een muur.'

Hoe kun je de angst en geestelijke problemen overwinnen?

Koning David raakte in zijn leven vaak in de knoei en werd meer dan eens geconfronteerd met onoverkomelijke moeilijkheden. Voor hem was het ook duidelijk: **met mijn God** kan ik het toch redden, **met Hem** kan ik door een legerbende rennen en over een muur springen. **Met Hem** overmeester ik zelfs enorme moeilijkheden! Iedereen heeft innerlijke vijanden. Gewoontes, denkpatronen, angsten, die je gevangen houden en je blokkeren in je vrijheid en die je tegenhouden te zijn wie je werkelijk bent. Je hebt je neergelegd bij de situatie dat je nu eenmaal zo bent en je onttrekt jezelf daarmee de vrijheid en vreugde die God voor je bedoeld heeft. Ik wil je in Jezus' naam uitdagen de situatie, je omstandigheden, je angsten niet te aanvaarden, maar een innerlijk besluit te nemen al je vijanden die je belemmeren in je bestemming te wandelen, te vernietigen samen met God. **Zijn je problemen 'muurhoog'?** Voel je je in het nauw gedreven? Schommel je tussen angst en agressie? Kwelt twijfel je? **Bedenk dan: als de grote God in Jezus Christus jouw God is, zal Hij je helpen.** Stel je vertrouwen op Hem! Het was David duidelijk: alleen kom ik niet verder.

De muren waar David over moest springen, waren letterlijke muren. Ik weet zeker dat jij ook bepaalde muren hebt. Voor jou is het misschien: **De muur van verdriet? De muur van twijfel? De muur van wrok, bitterheid? De muur van eenzaamheid? De muur van ziekte? De muur van depressie? De muur van angst? De muur van hulpeloosheid? De muur van vermoeidheid?** Welke muur je ook tegenkomt, ik verklaar samen met jou dat je er overheen kunt springen. **Je gaat eroverheen omdat Jezus je draagt! Hij is Degene die je van je vijand bevrijdt. Hij is Degene die je draagt en voor jou vecht. Psalm 18 vers 30.**

Er zijn in de afgelopen tijd weer veel dingen gebeurd en ik zal er een paar in deze brief vermelden zodat je weer even op de hoogte bent en gericht voor ons kunt bidden.



Deze foto is genomen in Sifoe tijdens onze laatste dag dat we in Gambia verbleven. Op de foto ziet u links Moses die alles waarneemt als we niet in Gambia zijn. Daarnaast de sr. pastor van zijn kerk die in Bakau staat. **Moses** is nu nog steeds bezig in die kerk en wordt onze pastor in de kerk die we in Sifoe bouwen. Hij rijdt nu een paar keer in de week van Bakau naar Sifoe om te zien hoe de bouw vordert en om alles bij te sturen en materiaal te kopen.

Toen we weer terugkwamen in **Zuid Afrika** (na een vlucht van 35 uur) konden we nog steeds niet volledig onze programma's draaien i.v.m. met de coronabeperkingen. Ook de gevangenis mochten we nog steeds niet in en niet in het verpleegtehuis. Ook nog steeds een beperkt aantal mensen in de kerk



We **hadden 104 sponsors** uit Nederland die elke maand in Zuid-Afrika een voedingspakket aan een door ons uitgekozen gezin (die ver onder de armoede grens leeft) doneren. Nu zijn er door deze coronasituatie veel mensen afgehaakt door gebrek aan geld en overlijden. We **hebben er nu nog maar 87**. Dat was vreselijk moeilijk om tot die **17 gezinnen** te moeten zeggen dat ze nu **niet meer** in aanmerking komen, omdat ze **geen sponsor** meer hadden. Dat waren **erg verdrietige confrontaties** en ze snaptten het ook niet. Een maand later stonden ze er weer. Heel erg vervelend. Dus **als u in staat bent om een gezin voor € 25,- per maand** te ondersteunen zou dat een wereld van verschil maken in de levens van deze mensen. Het is voor deze mensen echt belangrijk om te overleven.



We hebben ook in **Gambia 28 gezinnen** die we nu maandelijks blij kunnen maken met een voedselpakket. Moses brengt die maandelijks rond in verschillende plaatsen, Maar daar staan ook heel veel mensen op de wachtlijst.

Met hulp van de Youth For Christ gaan de **kinderclubs** nu weer door, eerst in beperkte vorm, maar nu weer geheel.

Alle clubwerk in White Location wordt nu gedaan door Yvette en Amandine met behulp van YFC. We moesten voor elk onderdeel van onze bediening mensen vragen of die de programma's willen gaan doen voor de tijd dat wij in Nederland zullen verblijven.



Voordat we naar Nederland vertrokken, hadden we nog **een doopdienst van 3 mensen** van onze Bijbelklas in de Lagoon. Ze wilden nog gedoopt voordat we weg gingen, anders duurde het hun te lang.

Daarna zijn we naar **Nederland gekomen**, waar we alweer bijna 3 jaar niet waren geweest. Ons doel was om een flatje in Emmen bewoonbaar te maken. Dit doen we zodat als er met 1 van ons iets gebeurt, we alvast iets hebben om op terug te vallen in Nederland. We hebben een flat gekregen 6 hoog in een complex helemaal aan het eind in een hoek met een prachtig uitzicht. De flat was geheel leeg. Zelfs niets op de vloer, we hebben eerst op het kale beton geleefd, op een luchtbed en campingstoeltjes.



Frans moest eerst alles schilderen en sausen. Het is een woonkamer met keuken in dezelfde ruimte, een douche en 2 slaapkamers. Groot genoeg voor ons tweeën. Nu ik deze brief schrijf is gelukkig alles klaar. De levertijd van ons bed en sommige meubels hadden een lange levertijd. 1 slaapkamer is ons kantoor



De eerste zondag in Nederland gingen we naar onze **thuisgemeente in Dokkum**. Frans spreekt zondags regelmatig in verschillende kerken en dan geven we presentaties.

Frans heeft samen met onze zoon ook nog zijn nieuwe huis gesausd. **Timothy met zijn gezin wonen nu ook in Emmen**. Dat is erg leuk, we hebben onze kinderen en kleinkinderen zolang weinig gezien, dus nu genieten we er erg van. Dat was altijd ons grootste offer, onze kinderen en kleinkinderen niet te zien opgroeien.



Ook mochten we eraan gedenken dat ik alweer **20 jaar geleden door de kracht van de Heilige Geest in de naam van onze Here Jezus Christus, volledig genezen ben**. Door dit wonder heeft de Heer ons in staat gesteld om nu fulltime in zijn dienst te staan. We danken de Heer nog iedere dag ervoor.

We zouden dit jaar vanuit Nederland nog 3 maanden naar Gambia gaan. Maar omdat de bouw erg langzaam verloopt, hebben we besloten om er niet heen te gaan omdat we er nu zelf nog niet veel kunnen doen. Dus we blijven nu onverwachts langer in Nederland.

Dat het niet zo snel gaat, heeft verschillende oorzaken. Ten eerste hadden ze 3 maanden regentijd en dan kunnen ze geen stenen maken. Ten tweede maken ze alles zelf. Stenen met een mal met cement, en dat moet dan 3 dagen drogen in de zon. Vaak is er in het hele land weer eens geen cement te krijgen. Ze scheppen bijvoorbeeld een vrachtwagen vol zand met een schep. Onder deze link kunt u de vorderingen zien van de bouw in Gambia: klik hierop:

<https://youtu.be/tX91Op5QQTQ>



Dit worden 3 woonruimten. Eén voor Moses met zijn gezin, een stukje voor ons om te verblijven, en een woonruimte voor een paar vrijwilligers die straks kunnen komen om te helpen. We gaan hier hetzelfde doen als in Zuid-Afrika.



Hier zijn ze gestart met het grote gebouw waar de kerkdiensten, voedingsprogramma's en de kinderclubs enz. enz. zullen gaan gebeuren.



Opslag voor de container die naar Gambia verscheept moet worden bij onze vriend Leo.



Ja hoor, het is bijna zover, begin december gaan **Martin en Tirzah Hofman met hun 3 kinderen naar Zuid-Afrika**. We zijn hier heel blij mee. De eerst 6 weken kunnen ze zich met hun kinderen oriënteren en dan gaan de kinderen daar naar school. Wij komen dan ook aan in Zuid-Afrika en gaan hen dan inwerken. U gaat nu in het vervolg ook steeds van hen horen. Het is de bedoeling dat zij over enkele jaren het stokje van ons gaan overnemen. Bid dat ze goed kunnen wennen in Zuid-Afrika, en ook voor hun kinderen is het een grote overgang. Het is allemaal heel spannend, ze hebben nog niet voldoende support en nog geen huis, bid daarvoor. Klik hier op hun namen en lees hun nieuwsbrieven: **Martin en Tirzah Hofman**

We zijn al jaren gewoon dat mensen die ons grotere geldbedragen sturen voor het werk in Zuid-Afrika of Gambia, altijd **een bedankkaartje ontvingen** van een lieve zuster uit ons Thuisfront die ze altijd zelf maakte. Helaas is deze zuster niet meer in staat om dit te doen. Haar gezondheid staat dit niet meer toe. We willen **Ans hiervoor hartelijk bedanken**, voor al de jaren dat ze dat trouw heeft gedaan. We hebben momenteel nog geen ander die dit overneemt, maar via deze weg willen we dan **iedereen heel hartelijk bedanken voor uw gulle gaven en gebeden**. We waarderen het ten zeerste.

Voor **adreswijzigingen**, aan- of afmeldingen **niewsbrieven**:
B. Buurman, Stinswei 5-10
9269 TD Veenwouden
e-mail: bendokkum@live.nl

Voorzitster van ons Thuisfrontcomité
Tj. Joustra Tel: 058 – 2561595
e-mail: j.a.joustra@kpnplanet.nl

Dit is Joseph, 1 van een tweeling



Joseph en Moses zijn een tweeling in Gambia die we tegenkwamen. Moses is prima in orde, maar Joseph niet. Na ons gebed kreeg hij kracht in zijn benen. We hebben als Immanuel Ministries hem naar een ziekenhuis laten gaan en foto's laten maken. Zijn moeder heeft hem altijd moeten dragen. **Nu na maanden fysiotherapie** is hij gaan staan en nu hebben we een loopauto laten maken en begint hij te lopen. Zijn beentjes staan nog niet recht maar hij vindt het prachtig. We willen graag nu deze tweeling gaan sponsoren, zodat ze naar school kunnen, zodat ze een toekomst hebben.



We wensen u allen alvast heel Gezegende Feestdagen toe. In Hem verbonden, Frans en Carly Alkema. Shalom

Eventuele giften: Immanuel Ministries onder vermelding van Zendingsmissie van **Frans en Carly Alkema**

IBAN: NL 95 RABO 0362209537

Deze giften zijn aftrekbaar voor de belasting want we hebben een **ANBI status**
www.immanuelministries.nl