

Nieuwsbrief

Fam. Hofman

Jeremia 17:10

Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de gedachten en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.

De Heere doorzoekt het hart, elk gebied in elke hoek, Hij weet onze gedachten, onze intenties en beweegredenen. Ons hart kan nog wel eens bedrieglijk zijn, en we kunnen onszelf makkelijk misleiden in onze gedachten, maar wanneer we onze intenties bij de Heer brengen kan Hij onze gedachten beproeven, zodat wij op één lijn komen met wat God's wil is voor ons. Hij geeft rust en vrede wanneer het goed is, maar soms vraagt het wel geduld.

Hallo allemaal,

Hier weer even een update van ons vanuit, jawel, Zuid-Afrika! We zijn er!

Het is een heel vreemd maar fijn gevoel weer op de plek te zijn waar we vorig jaar februari ook waren. Alleen nu niet met z'n tweeën maar nu ook met onze 3 kinderen. Nu we deze nieuwsbrief maken is het 2,5 weken geleden dat we in Nederland in het vliegtuig stapten.

De vorige nieuwsbrief is nog niet zo heel lang geleden uitgebracht maar we vinden het fijn om jullie allemaal toch weer even bij te praten en te kunnen mededelen dat we dus echt in Zuid-Afrika zijn aangekomen.

De laatste maand voor vertrek:

November was een nog een erg drukke maand voor ons. We hebben nog veel presentaties mogen geven. Ook was de overdracht van ons huis. Het hele huis moest ook nog leeggehaald worden. Als je "normaal" verhuisd, pak je alles in en verhuis je het mee. Nu moesten we veel keuzes maken. Wat gaat wel en wat gaat niet mee in dozen naar Zuid-Afrika. We hebben dus heel veel dingen verkocht of weggegeven en zullen hier een hele nieuwe inboedel moeten aanschaffen.>

We konden de laatste 2,5 week in het huis wonen van Tirzah's ouders. Hier waren we enorm dankbaar voor. Zo konden we rustig naar ons vertrek toeleven.

Ook hebben we 2 uitzegendiensten gehad. De eerste was in De Opstandingskerk in Leeuwarden en de tweede was in Pinkstergemeente Elim (vanaf januari 2022 Familiekerk Ruach). Tijdens onze uitzegendienst in Elim hebben we ook onze samenwerkingsovereenkomst getekend met Filadelfia Zending, de zendingsorganisatie die ons uitzendt en begeleidt.

De opstandingskerk



Gemeente Elim samen met Filadelfia-Zending



De reis:

Voordat we mochten vliegen moesten we eerst een PCR test ondergaan. Ondanks dat we ons goed voelden toch best een spannend moment want je hoopt toch dat niet één van ons een virusdeeltje bij zich draagt. Dan was de reis niet doorgestaan en dat was verre van praktisch geweest. Maar gelukkig wist onze Heer dat ook en we testten allemaal negatief. We konden dus volgens schema vertrekken.



Onze lange reis begon 's ochtends vroeg al om 8 uur in Leeuwarden, onze lieve familie stond met 4 auto's voor ons klaar om ons naar Schiphol te brengen. We vertrokken met 10 koffers en handbagage. Een paar dagen voor ons vertrek hebben we ruim 30 dozen laten opsturen naar Zuid-Afrika met daarin persoonlijke spullen. Ze zijn helaas nog niet aangekomen, we hopen dat ze binnenkort bezorgd worden.



Eenmaal op Schiphol hebben we nog even koffie gedronken met z'n allen en daarna brak het moment van afscheid nemen aan. Het afscheid nemen mocht niet in de terminal vanwege de covid maatregelen helaas.. Dit zijn nooit leuke momenten en zo ook nu niet. Gelukkig is de wereld een stuk "kleiner" geworden door Whatsapp etc. Maar fysiek afscheid nemen blijft moeilijk.

Na het afscheid nemen begon ons avontuur eigenlijk pas echt. Vooral ook voor de kinderen, zij hadden nog nooit gevlogen. We hadden een erg lange reis voor de boeg. We vlogen eerst 6 uren naar Qatar, vandaar zo'n 9 uren naar Kaapstad en van Kaapstad was het nog weer een uur vliegen naar George.

Wachten, wachten op de volgende vlucht



Maar ondanks dat het een erg lange reis was, zijn we gelukkig vrijdag 3 december 2021 dan echt geland op George Airport. Hier stond Theo de Jong ons op te wachten om ons naar Knysna te brengen. Theo en Jinke de Jong wonen al 10 jaar in Knysna en zijn ooit ook begonnen bij Immanuel Ministries. Zij hebben een aantal jaar geleden een eigen organisatie opgericht in Karatara, een dorpje zo'n 40 km vanaf Knysna. (Good News ZA). Maar wat een service om zo naar onze nieuwe woonplaats te worden gebracht.



Ons verblijf:

We verblijven momenteel in een klein huisje op een camping in Knysna. Het is dezelfde camping waar we vorig jaar ook verbleven toen wij met z'n tweeën op ontdekkingsreis waren naar Zuid-Afrika.

Voor nu een goede tijdelijke oplossing maar niet echt ideaal om erg lang in te verblijven. Het huisje is erg klein en oud en Mischa en Manoah delen nu een slaapkamer. We bidden dus dat we een fijn huurhuis mogen vinden dat bij ons gezin zal passen.

Het is in december hoogseizoen in Zuid-Afrika en dat betekent dat er weinig tot geen huurhuizen beschikbaar zijn. Maar wat onmogelijk is bij mensen is mogelijk bij onze God. We blijven dus om ons heen kijken en we geloven dat we een fijne plek zullen vinden.



De eerste weken:

Het is nu zomervakantie in Zuid-Afrika. De scholen zijn dus dicht en we hebben nu mooi een aantal weken om te wennen aan ons nieuwe thuisland. We merkten gelijk al de eerste dagen dat echt alles anders gaat dan in Nederland. Neem bijvoorbeeld alleen maar het links rijden en de valuta. Ze betalen in Zuid-Afrika met de Rand, dus we zijn de hele dag aan het omrekenen naar Euro's. Dit moet ook erg wennen.>

Naast het acclimatiseren moet er ook veel geregeld worden. We hebben bijvoorbeeld al nieuwe telefoonnummers, een Zuid-Afrikaanse bankrekening geopend, afspraken ingepland bij onze nieuwe huisarts en beugeltandarts voor Sefanja, de scholen bezocht en betaald voor het komende schooljaar etc.

We proberen het zoveel mogelijk te combineren. Veel zaken regelen maar ook de ontspanning zoeken met de kinderen. Want ook voor hun is de stap natuurlijk erg groot.

We zijn echt supertrots op Sefanja, Mischa en Manoah. Ze zijn erg positief ondanks alle veranderingen en daar zijn wij als ouders echt enorm dankbaar voor. We geloven dat ze zich enorm zullen ontplooiën in dit mooie land en dat ze herinneringen en ervaringen zullen opdoen die ze de rest van hun leven niet meer zullen vergeten.

Het werk:

Als de zomervakantie in januari weer voorbij is in Zuid-Afrika en de kinderen naar hun nieuwe school gaan, zullen wij echt ons werk oppakken voor Immanuel Ministries. Frans en Carly Alkema komen in januari voor 3 maanden naar Zuid-Afrika om ons helemaal in te werken en wegwijs te maken in Knysna. We zien er enorm naar uit om aan de slag te kunnen gaan, want je ziet hier om je heen dat de nood onder de mensen echt enorm hoog is. We blijven ons verbazen hoe groot de verschillen zijn in dit land. Aan de ene kant een grote rijkdom, een paar kilometer verderop de townships met hun bittere armoede.



We rijden af en toe langs Oupad (de township waar we gaan werken), en Sefanja zei toen ook al: hier is het verschil tussen arm en rijk echt veel groter dan in Nederland. In Nederland ben je arm als je in een slechte wijk woont, maar dan heb je tenminste nog een huis zei ze, hier hebben de mensen echt niks. En ze heeft gelijk, het verschil in Zuid-Afrika tussen rijk en arm is echt bizar groot.

Je kunt er makkelijk voor kiezen dat naast je neer te leggen en te negeren, wat ook veel gebeurt. Maar wij geloven dat God van ons verlangt dat wij omkijken naar de armen en de wezen en de minder bedeelden. Voor God is elk mens gelijk en we bidden dat we veel mensen tot zegen mogen zijn hier in Knysna.

Voedselpakketten

Deze week heeft Martin voor het eerst de maandelijkse voedselpakketten uitgedeeld die worden gesponsord vanuit Nederland, samen met Bornwell die de afgelopen maanden deze taak op zich had genomen, omdat Frans en Carly in Nederland waren.

Op dit moment ontvangen zo'n 80 gezinnen zo'n hamper. De nood in de townships is echter erg hoog. We zoeken dus meer mensen die een gezin zouden willen sponsoren. Dit kan voor 25 euro in de maand. Wij zorgen er dan voor dat u gekoppeld wordt aan een gezin. Zo weet u precies welk gezin u helpt.

Mocht u mee willen helpen, dan kunt u een mailtje sturen naar: m_hofman@hotmail.com of carlyalkema@gmail.com

Iemand van Immanuel Ministries neemt dan contact met u op.

Baie dankie 🇳🇱🇷🇺



*We wensen iedereen
hele gezellige feestdagen
en een gezegend en
gezond
2022!*

We zijn dankbaar:

- *Dat we veilig en volgens schema zijn aangekomen in Zuid-Afrika*
- *Dat het zo goed gaat met ons en de kinderen, de rust en vrede die we hebben nu we hier zijn.*
- *We zijn iedereen die ons ondersteund, op welke manier dan ook (gebed, financieel) echt ontzettend dankbaar!*

We bidden:

- *Dat we gauw een betaalbaar en geschikt huurhuis zullen vinden*
- *Dat de kinderen straks ook hun draai zullen vinden op hun nieuwe scholen*
- *Dat we veel mensen tot zegen en steun zullen zijn bij ons werk voor Immanuel Ministries*

Contact gegevens Nederland:

Voorzitter thuisfrontcommissie:
J. Klompstra
Tel: 06-55141167

E-Mail: jacob@klompstra.nl

Contact gegevens Martin en Tirzah:

E-Mail: m_hofman@hotmail.com

Telefoonnummer Martin (whatsapp):
+27 74 965 8156

Wilt u ons maandelijks steunen:

Stichting Filadelfia Zending

ABN AMRO BANK NV
NL49 ABNA 0496 8750 00
t.n.v **Project Knysna Zuid-Afrika**

<https://www.filadelfia-zending.nl/project-en-werkers/project-knysna-zuid-afrika/>



Filadelfia Zending heeft de ANBI status waardoor uw gift aftrekbaar is van de belasting.

Blijf op de hoogte:

Facebook:

<https://www.facebook.com/MartinenTirzah>

Instagram:

<https://www.instagram.com/martin.tirzah.za/?hl=nl>

Immanuel Ministries:

<https://immanuelministries.nl/>

