



IMMANUEL MINISTRIES

Frans en Carly Alkema uitgezonden om deze Naam uit te dragen in Woord en daad.



Frans en Carly Alkema

Nieuwsbrief d.d.: december 2010.

“Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat”.

2 Kronieken 16 vers 9.

Dit vers gaf de Heer ons als **bemoediging** om te blijven doorzetten tijdens onze tijd dat we steeds opnieuw bolwerken moesten slechten. Maar wie in ons woont is een miljoen keer sterker dan die in de wereld woont, en wij mochten **in Hem** meer dan overwinnaars zijn **omdat de Heer met ons is**.

We willen allereerst via deze weg **iedereen héél hartelijk bedanken** namens alle arme mensen uit Oupad en onszelf, dat jullie ons zo **ondersteund hebben in dit werk voor de Heer**. Zowel uw financiële ondersteuning als uw gebeden. Door uw hulp kunnen we nu spoedig de deuren gaan openen en alle activiteiten gaan beginnen. Dat de Heer u hiervoor rijkelijk zegenen mag.

Ook **iedereen bedankt** die ons maandelijks in ons onderhoud hebben voorzien het afgelopen jaar, zodat wij hier ons werk konden doen.

Van de week is **het kruis** bovenop het gebouw in Oupad gekomen en dat zal dan 's avonds en 's nachts **verlicht zijn**, zodat heel Knysna het kan zien. Frans is bijna klaar met het schilderen en vandaag beginnen ze met een soort linoleum te leggen op de vloeren door het hele gebouw. Ook de loopbrug voor de invalide kinderen is nu klaar en geschilderd.





Zo ziet de grote zaal eruit. Frans is hier bezig een poppenkast te maken voor de kinderclubs.

We zullen blij zijn als dit gebouw klaar is, want het kost ons teveel tijd, energie en ergernissen. Dat komt omdat bijna niemand hier zich houdt aan de gemaakte afspraken.

U zult begrijpen dat we naast onze toch al zo drukke werkzaamheden in onze bedieningen hier, dit nooit meer alleen aan kunnen.

We hebben meer mensen nodig. Inmiddels zitten er wel 2 echtparen in de pipe-line om hier te komen werken, maar dat duurt langer dan dat we verwacht hadden. Maar buiten hen om hebben we nog meer hulp nodig om andere dingen te kunnen gaan opstarten, die ook hoogst noodzakelijk zijn.



Dus we willen **onze vacature** ook in deze nieuwsbrief zetten.

Immanuel Ministries is een Christelijke non-profit Zendingsorganisatie, geroepen door God, ten dienste van de bevolking van Zuid-Afrika, met één grote en allesoverheersende passie: dat Gods Naam groot wordt gemaakt onder de volken (Maleachi 1:11), en dat het Lam de

volledige beloning ontvangt voor Zijn lijden. (Openbaring 7:9-10).

We delen ons geloof door veel verschillende manieren van praktische hulp. Het gaat niet alleen om woorden, maar ook om daden en dat het vertellen over de liefde van Jezus hen ook tot daden inspireert.

Wij geloven in het woord 'dabar' wat betekent: Woord en daad.

Want de Heer heeft ons gezonden om het goede nieuws te prediken aan de armen. Hij heeft ons gezonden te verbinden de gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis (Jes.61: 1).

Wij zoeken bij voorkeur echtparen die een lange tijd of permanent zich willen toewijden aan het zendingswerk.

Functiebeschrijving:

Zelfstandig kunnen werken, meewerken en organiseren van de diverse activiteiten.

Kwalificaties:

- Toegewijde christenen die het verlangen hebben om het evangelie uit te dragen. En die zich geroepen weten door God.
- Betrouwbaar zijn en een dienende houding hebben.
- Bijbelkennis.
- Goede contactuele eigenschappen.
- Flexibiliteit en aanpassingsvermogen.
- Organisatorische en creatieve vaardigheden.
- Geestelijke ervaring en momenteel actief binnen eigen gemeente.
- Engels sprekend.
- Een kerkelijke gemeente hebben als biddende achterban.
- In staat een vriendenkring en/of gemeente te vinden t.b.v. financiële support.

Meer informatie over Immanuel Ministries op weblog: <http://fransencarlyalkema.web-log.nl/> en <http://www.immanuelministries.nl/>

Bid met ons mee dat de Heer ons zo spoedig mogelijk de juiste mensen wil gaan zenden.

Zoals u al zag onder de vacature, staan daar nu **twee sites** met informatie over ons werk in Zuid-Afrika. **De oude weblog zal ook steeds blijven bestaan, maar daarnaast zal de nieuwe website van onze organisatie met het nieuwe logo ons gezicht naar buiten toe zijn,** zeker nu we groter worden en er meer mensen onder de vleugelen van Immanuel Ministries bijkomen.



Dit is ons nieuwe logo als organisatie.

Dit logo is gemaakt door Dooitze, de zoon van Theo en Jinke en het zijn de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse vlag die in elkaar overvloeien

Op die nieuwe website kunt u bijvoorbeeld de Powerpoint bekijken die Theo en Jinke de Jong hebben gegeven op de chr. Mavo in Damwoude, waar de kinderen een actie voor ons hebben gehouden door zakjes snoep te verkopen: <http://www.immanuelministries.nl/>



Hier geeft Theo de presentatie over ons werk

Wat ook bijzonder was: dat **Sandral**, de Road Agency, die ons zo dwars had gezeten met het gebouw, **ons als organisatie had uitgekozen voor een liefdadigheidsdag** die ze jaarlijks in Cape-Town houden. Dit resulteerde erin dat we een cheque van R 30.000 (is € 2800) kregen en een auto met aanhanger vol met voedsel voor de arme mensen . Dit hebben we allemaal gesorteerd en delen het nu uit onder de arme bevolking en naar de voedingsprogramma's. Ook stonden we met een foto en artikel in de plaatselijke courant en hebben we een interview gegeven voor de radio in Zuid Afrika.



We zijn druk bezig met het verspreiden ervan.

Nu we het toch over acties hebben: **de zusters in Dokkum** gaan **10 december** op een **kerstmarkt staan** met zelf gemaakte kerstkransen, kerstbakjes en vetbollen voor vogels. Ze zijn hier al weken gezamenlijk creatief mee bezig geweest, hieronder ziet u het resultaat.



Nog meer acties staan op stapel door ons **Thuisfront**, alle opbrengsten worden gebruikt voor de inrichting van het gebouw en voedsel voor de kinderen. Op **13 december** start er een deur aan deur **koekactie in Damwoude** en ook op **10 december** zal er nog een kraam zijn met **verkoop van kerstbroden** . Ook is er nog een **boekenverkoopactie** aan de gang . Dus u ziet, **iedereen** werkt zo mee om het werk van de Heer door te laten gaan, ieder met zijn eigen gave, **maar iedereen doet het voor de Heer**. Van onze kant heel hartelijk bedankt voor jullie inzet, dat bemoedigt ons zeer.

Verder zijn wij hier nog steeds druk met de Bijbelstudies en counseling **in de gevangenis**, waar de Heer verschillende **gevangenen heeft genezen** van hun kwalen. Daarnaast ons werk bij de invalide mensen **in het Vermont huis**.

Ook spreekt Frans in verschillende kerken en mag ik vaak een getuigenis geven. Overall waar we komen of het nu op straat is of in een winkel steeds mogen we spreken over onze Heer en Heiland en vaak bidden voor mensen en dan worden er **veel mensen genezen “in de Naam van onze Here Jezus”** op het gebed wat wij mochten uitspreken in geloof.

Ons werk is zeer afwisselend; deze week hielden we bijvoorbeeld weer een **kledingmarkt** op 6 verschillende plaatsen in onze wijk Oupad. De mensen waren er erg blij mee.



Ook hebben we op **verschillende plaatsen** in Knysna **voedingsprogramma's** die we geheel ondersteunen. Op dit moment hebben we een voedselprogramma voor **50 zieke mensen** en een voedselprogramma voor **meer dan 150 kinderen in Nekkies**. Als zometeen ons **gebouw open gaat**, komen er **minstens 200 kindermondens bij**, die **gevuld moeten gaan worden** en daarnaast willen we ook de **mensen die ziek zijn en AIDS hebben, eten gaan geven**. De armoede en honger wordt op dit moment alleen nog maar groter; de mensen in deze gebieden hebben vaak geen werk. Ze proberen het wel, maar er staan tientallen **mannen als dagloners bij de weg**, maar niemand neemt ze mee. De rijken der aarde die eerst hier kwamen, verkopen hun huizen door de economische crisis. Dus geen werk.

Opgeven nieuwsbrief en gebedsupdate
R. Alkema, Wylster 16,
9101- ZA- Dokkum
e-mail: rm.alkema@hetnet.nl
Ook voor adreswijzigingen.
Voorzitster van ons Thuisfrontcomité
Tj Joustra Tel: 058 – 2561595
e-mail: j.a.joustra@kpnplanet.nl

Dus we zouden het erg op prijs stellen als u wilt gaan deelnemen in ons nieuwe project om al die monden te gaan vullen.



Theo en Jinke zijn een actie gestart die heet:

Voor € 6.00 heeft een kind in Oupad een maand lang, 5x per week, een gezonde maaltijd.

We wensen u allen Gezegende Feestdagen en een voorspoedig 2011 in Jezus' Naam.



In Hem verbonden Frans en Carly Alkema.

Eventuele Giften:

T.n.v. de Stichting tot bevordering van de Christelijke Geloofsleer voor de zendingsmissie van Frans en Carly Alkema
Rabo Bank Dokkum nr. 362209537.
 Deze giften zijn aftrekbaar voor de Belasting, want ze hebben een ANBI status
<http://fransencarlyalkema.web-log.nl/>