



IMMANUEL MINISTRIES

Frans en Carly Alkema uitgezonden om deze Naam uit te dragen in Woord en daad.

Nieuwsbrief d.d.: oktober 2016



Lukas 11:23: “Wie niet vóór Mij is, is tegen Mij. Wie niet met Mij meewerkt om de mensen bijeen te brengen in Mijn Koninkrijk, jaagt ze uiteen.”

Jesus zegt: Wie niet vóór Mij is, is tegen Mij, terwijl Hij eerder zei: Wie niet tegen jullie is, is vóór jullie. Mensen die onpartijdig tegenover christenen staan, helpen hen meer dan dat ze kwaad doen, omdat ze geen blokkades opwerpen. Maar terwijl mensen onpartijdig kunnen staan tegenover christenen, kunnen ze **niet onpartijdig zijn tegenover Jezus**. Christus stelt ons voor een belangrijke beslissing en we weten hoe moeilijk een beslissing nemen soms kan zijn. **Je kunt niet onpartijdig zijn in de strijd tussen Jezus en de satan**. Je kunt **niet onverschillig of vrijblijvend zijn**, omdat er maar twee partijen zijn. Waarom zou je, als God de strijd toch al heeft gewonnen, aan de kant van de verliezers gaan staan? **Als je niet actief vóór Christus bent, ben je tegen Hem**. Het is alles of niets.



We hebben een zeer fijne en gezegende tijd gehad afgelopen zomer in Nederland. We waren ruim 3 jaar niet in Nederland geweest. Er waren kleinkinderen die ons niet eens meer kenden, omdat ze toen we weg gingen nog geen jaar oud waren en nu 4 jaar zijn geworden. Maar het klikte gelukkig meteen weer. We hebben echt genoten van onze kinderen en onze negen kleinkinderen.



Zo hebben we de hele zomer **rondgetrokken met een caravan** van stad naar stad om te spreken in kerken, bezoeken af te leggen en overall presentaties te geven door het hele land.



Zo werden we hartelijk welkom geheten door **onze thuisgemeente in Dokkum**. We hebben daar achter het gebouw steeds weer gestaan met de caravan als we terug kwamen van een afspraak in Nederland. We konden gebruik maken van alle faciliteiten van het gebouw en konden douchen en wassen bij onze kleinzoon Gjalte die daar heel dicht bij woont. Dus dat was allemaal goed geregeld. Bedankt iedereen.



Ons **Thuisfront-comité** had een prachtig **feestje** voor ons georganiseerd, voor al onze sponsors, familie, vrienden en bekenden door heel Nederland. Er waren mensen uit het hele land naar Dokkum gekomen.

We mochten vieren dat **Frans 65 jaar** was geworden. Dat we al **weer 10 jaar in Zuid-Afrika** zijn. En dat Carly alweer **15 jaar geleden genezen is op gebed in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus**.

Tijdens het officiële gedeelte hebben we de **grote presentatie** laten zien van alles wat we voor de Heer mochten doen in Zuid-Afrika de laatste drie jaren. Ik heb de **presentatie in 5 delen** op de **website gezet**, zodat mensen die niet in de gelegenheid zijn geweest het te zien, het toch op deze manier alsnog kunnen gaan bekijken. <http://www.immanuelministries.nl/>

We mochten in **véél verschillende soorten kerken spreken en presentaties geven**. We zijn geweest in PKN kerken, Pinkstergemeenten, Baptistengemeenten, Evangelische gemeenten, Vergaderingen van Gelovigen, etc. We zijn blij dat we overal het Goede Nieuws mochten vertellen en dat **God** op veel plaatsen **grote wonderen** heeft gedaan. Veel mensen zijn **genezen op gebed** tijdens onze rondreis.

Ik zal het bij één voorbeeld laten dit keer. Een vrouw uit de Fonteinkerk in Sneek was al **héél veel jaren erg ziek en had veel pijn**. Ze kwam met haar man mee tijdens een vergadering van de zendingscommissie van die kerk. Na de vergadering vroegen ze of ik voor haar wilde **bidden**. **Dat hebben we gedaan in de machtige naam van Jezus**. Toen we een paar maanden later in de Fontein spraken, hoorden we van haar **dat ze volledig genezen was**. De dag na het gebed had ze nog meer pijn gehad als anders, maar **ze bleef proclameren** ik ben genezen in de naam van Jezus. De dag daarna heeft ze de hele dag in de tuin gewerkt en was **volkomen genezen**. **We prijzen U Heer voor alle wonderen die U hebt gedaan**. Wat niet mogelijk is bij mensen en dokters is mogelijk bij onze God. Halleluja we prijzen Uw Naam.



Hier even een greep uit de vele foto's die gemaakt zijn tijdens ons verlof. Frans spreekt hier in een kerk in Süwald



Hier een foto van een getuigenis bij broeder Jan Zijlstra in Warmond, waar we ook een presentatie van ons werk mochten geven.



Toen we na een lange reis van ruim 34 uur moe thuis kwamen in Knysna, bleek dat ze hadden **willen inbreken** en van buiten af de stroom eruit hadden getrokken. Zodat alles wat over onze accu's moet lopen, totaal leeg was, dus geen licht, telefoon, internet, enz. Na een paar dagen en vier verschillende bedrijven hadden we eindelijk alles weer aan de praat.

Toen we in Nederland waren, hebben ze onverwachts **ons kleine gebouwtje in White Location moeten afbreken en opslaan bij een boerderij in Rhenendaal**. De reden was dat ze de hele wijk rondom ons gebouw hebben platgegooid. Alle shacks zijn daar verdwenen en de mensen hebben daarvoor in de plaats tijdelijk een **Wendy huisje** gekregen. Ze leggen er nu wegen aan en tevens riolering en elektriciteit. Daarna zullen er stenen regeringshuisjes komen te staan, en alleen mensen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, gaan dan zo'n huisje gratis krijgen.



Dit is de plek waar ons gebouwtje in White Location stond. Aan de achterkant ziet u de tijdelijke Wendy huisjes.

We hebben de laatste weken veel tijd besteed aan **vergaderingen met de Gemeente van Knysna**, maar we gaan in een kringetje rond en niemand durft een beslissing te nemen. We hadden een optie van een stuk grond, maar dat stuk grond bleek van een organisatie te zijn waarmee we ook hebben vergaderd, maar ze **willen de grond niet verkopen** en we kunnen niet op andersmans grond gaan bouwen; dat is vragen om moeilijkheden. We kwamen er ook achter dat dit een Zion's kerk was waar ook het animisme aan verbonden is, en dan kunnen we beslist niet samen gaan werken. **De Heer zei nee, niet doen**. De counselor beloofde ons een stuk grond op een kinderspeelplaats, maar nu krabbelen ze weer terug en nu hebben we een brief geschreven aan de Gemeenteraad met het verzoek voor een stuk grond in White Location. Maar er is niets, volgens hen. Bid dat de Heer net zoals toen in Oupad ons snel een stuk grond gaat geven. De mensen in White Location vragen dagelijks wanneer ze weer kunnen komen eten in het gebouw. De armoede is zeer groot.



De kinderen waren zo blij dat we weer terug waren, ze hebben ons bijna doodgeknuffeld. Wij waren ook blij om al die kinderen weer terug te mogen zien en een impact op hun leven te mogen hebben door hen de liefde van de Heer te laten zien door Woord en daad.

Omdat we op dit moment **nog steeds alleen** al het werk moeten doen, hebben we **Simone Elzinga** bereid gevonden om **de Benjamins club** op vrijdag te blijven doen. Op maandag zal **Jerome Soldaat** de **Discovery club** blijven doen. En **Carly** zal op woensdag de **Gideons** doen. Zo heb ik een beetje meer lucht om andere dingen te doen. Ook de **vrijwilligers** van **YFC** uit Duitsland zullen ons met het clubwerk blijven ondersteunen.

Het **Gezins Sponsor Plan** is een waar succes voor de mensen. Maar is wel vaak erg moeilijk voor ons. Want we moeten dagelijks mensen **teleurstellen**, die ook graag op de lijst willen komen te staan om zo'n maandelijks voedselpakket te mogen ontvangen. De mensen die het wel weer mochten ontvangen waren er weer **verschrikkelijk dankbaar** voor. **De voedselprijzen** in Zuid-Afrika zijn de laatste maanden **drastisch verhoogd**. Dus de arme mensen kunnen nog minder kopen.



Via deze weg willen we ook **alle mensen** in Nederland, die ons werk hier voor de Heer **ondersteunen**, hiervoor **hartelijk bedanken**. We kunnen soms gulle gevers niet persoonlijk bedanken, omdat we **geen adres of email** van hen hebben. De Bank mag deze gegevens nl. niet doorgeven. Dus al die mensen **die geen bedankbriefje hebben ontvangen**, willen we **bij deze heel hartelijk bedanken**. Zo kunnen wij hier ons werk blijven doen. Stuur ons uw gegevens naar onderstaande adres, dan kunnen we u in het vervolg bedanken.

Voor **adreswijzigingen**, aan- of afmeldingen **nieuwsbrieven**
B. Buurman, Stinswei 5-10
9269 TD Veenwouden
e-mail: bendokkum@live.nl

Voorzitster van ons Thuisfrontcomité
Tj. Joustra Tel: 058 – 2561595
e-mail: j.a.joustra@kpnplanet.nl

U las is dat wij nog steeds de kar alleen in de kracht van onze God moeten trekken. En daarom vragen wij met klem ervoor te **bidden** dat de Heer ons **nieuwe werkers** wil gaan sturen. De velden zijn wit, maar geen arbeiders. Hieronder is een klein filmje met de openstaande vacatures. **Bid er voor a.u.b.**
<https://youtu.be/ThwnjeisbW8>

De mannen in de **gevangenis** waren ook zo blij dat we terug waren. Wij vinden dit zelf een heel mooie en gezegende bediening.



Zo staan de kinderen voor het raam van Oupad en kijken hoe ik **de E-pap klaar** maak en dat ze mogen binnen komen om te eten.

We hebben al weer een **Zangavond** gehad, de **Bidstonden** worden goed bezocht en Frans heeft het **spreken** nog niet verleerd in het **Afrikaans en Engels**.



We hebben een fijne tijd in Nederland gehad maar weten dat God ons hier nog steeds wil hebben en dat we in zijn wil zijn. Groeten vanuit Zuid Afrika, in Hem Frans en Carly .

Eventuele giften:
Immanuel Ministries voor de zendingsmissie van **Frans en Carly Alkema**

IBAN NL 95 RABO 0362209537.

Deze giften zijn aftrekbaar voor de belasting, want ze hebben een **ANBI-status**
<http://www.immanuelministries.nl/>